

## Kirkeblad sommeren 2008

### Afskedshilsen

Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup og Glesborg. Men tiden er også inde til at se tilbage på alle de gode oplevelser min familie og jeg har haft gennem de 6 år vi har været her. Jeg har gennem de sidste dage kigget på billeder fra de sidste år og erindringsbillederne har danset rundt for øjnene af mig. Jeg husker, hvordan Mads og jeg en meget mørk januar aften kørte fra vores lille lejlighed i Århus midt by herud for at kunne holde min prøveprædiken, og vi syntes godt nok at der var mørkt herude, men sikke en stjernehimme! Jeg blev valgt som sognepræst til stor glæde for Mads og jeg.

Så kom tiden med ordination i Århus Domkirke og indsættelse sidst i april. Det var et stort spring for Mads, lille Rebekka på knap et år og jeg at komme fra en anonym studietilværelsen i byen og til en tilværelse som præstefamilie og offentlig person. Men alle tog godt imod os og ville os det godt, så præsteboligen blev sat tip top i stand. Sikke meget plads vi pludselig fik, og en kæmpe have!

Det var også et kraftspring at springe fra et langt universitet studium til at stå ude i den virkelige verden. Nok synes jeg, at havde prøvet meget i mine 29 år: rejst rundt i verden, arbejdet i flygtningelejr, været volontør på kvindecenter i Indien, kulturguide i Tyrkiet, arbejdet på Krisecenter for voldsramte kvinder i Århus og været mini-konfirmand og konfirmandmedhjælper, og meget andet, så jeg synes at jeg havde prøvet noget. Men det var noget ganske andet at være sognepræst. Og der findes jo ingen generalprøver i præsteverdenen. Så godt er der var et erfaren kirkepersonale, der tog imod mig og kunne hjælpe mig ! Din første begravelse skal være jo 100% i orden, det samme med bryllupper og barkedåb, konfirmationer. Der var meget der skulle læres, som først kunne læres, da jeg stod i det. I denne sammenhæng skal et af mine mange takker til jer alle lyde. For lige fra første færd har I mødt mig med tillid og tro på, at jeg kunne udføre min præstegerning ordentlig også selvom jeg var en bette pige på 29 år, med langt mindre livserfaring end dem jeg stod over for. Det har jeg tænkt på mange gange og det er jeg dybt taknemlig over.

Så kom den første jul med julegudstjenester og megen anden aktivitet. Vi oplevede, hvordan vinterens mørke rigtig mærkes her på egnen og hvor skønt det opleves når de første spædeforårsbebudere dukker op. Hvilken glæde når det første lille erantishovede kan ses i præstegårdshaven.

Vores første forår og påske blev for os også ensbetydende med en lille ny spirer i præstens mave. Det betød langtidssygemelding efter kun 10 md. i embede og barselsorlov. Jeg mødte dog aldrig sure miner, men kun omsorg, forståelse og medfølelse. Og alle glædede sig på vore vegne, da Bertram kom til verden. Det første barn født i præstegården siden 60' erne.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Som de fleste ved har jeg holdt meget af konfirmander og mini-konfirmander. Det var været en glæde at være sammen med hver af jer. Det er blevet til gode sogneaftener, studiekredse, sangaftener, eve-song, kirkekaffe, o.s.v.

Jeg har haft mange jern i ilden men altid er blevet bakket op og mine ideer er jo kun blevet til virkelighed fordi der har været nogen, der ville støtte op om aktiviteterne.

Jeg har været en del i Ørum, Ginnerup og Stenvad. I Stenvad som fast præst. Jeg har altid været glad for at komme til Ørum, Ginnerup og Stenvad. Også her er jeg blevet taget godt imod og det har været en fornøjelse at holde gudstjeneste i de nævnte kirker.

Præsteembedet er et særligt embede og jeg har lært mange i alle aldre at kende igennem årene. Det er blevet til mange samtaler, hvor jeg er gået derfra klogere og rigere på livet, og på os mennesker. Jeg har lært meget om menneskers liv med Vor Herre, om tro og tvivl, om angst og kamp, om magtesløshed, om menneskers sorg, om håb og opstandelse, om menneskers enorme livs vilje og glæde på trods af alt det, der kan smerte. Så jeg er på 6 år blevet fysisk ældre, men også mange år ældre i indsigt. Min ydmyghed overfor livet og Gud er blevet større. Fjellerup og Glesborg vil derfor altid have en særlig plads i mit hjerte. For her jeg har mødt så meget åbenhjertelighed over for mig og mit embede og min familie. Det var her jeg trådte mine præstelige barnesko, og det vil altid betyde noget ganske specielt.

Jeg kunne nævne mange andre skønne erindringsglimt, men pladsen tillader det ikke så jeg vil slutte nu. Tilbage er kun at sige tak til sognebørn, kirkebetjening, menighedsråd og kolleger. Mit ønske vil til sidst være at I tager lige så godt imod den kommende præst, som I tog imod mig.

Min familie og jeg ønsker jer alle Guds velsignelse på jeres vej.

### **Bent Lumholt konstitueret frem til 1. september og ny præst**

Provst Anders Holt har valgt at lade Bent Lumholt konstituere som sognepræst i Fjellerup og Glesborg sogne frem til 1. sep. Da der er flere præster i området, der skifter embede i løbet af sommeren samt på grund af ferietid vil der være perioder, hvor Bent Lumholt også skal vikariere i andre sogne.

Da Bent Lumholt også var konstitueret her i pastoratet sidste sommer i forbindelse med min forældreorlov er han for nogen et kendt ansigt.

I skrivende stund har menighedsrådene fået lavet et stillingsopslag som bliver annonceret i Præsteforeningens Blad d. 16 maj. Hvornår den nye præst ansættes vides endnu ikke.

På menighedsrådenes og egne vegne .

### **Koncert med Esther Brohus tirsdag d. 1 juli kl. 19.30 i Fjellerup kirke**

Oplev i dejlig aften i Fjellerup kirke, hvor Esther Brohus og hendes musikere vil fylde kirken med deres skønne musik.

Der er gratis adgang.

Velmødt til alle.

Med venlig hilsen Fjellerup menighedsråd.

**Eve-song/Aftensang i Fjellerup kirke onsdag d. 16 juli og onsdag d. 30 juli kl. 19.30**

Traditionen tro inviterer Fjellerup kirke til Eve-song/Aftensang i kirken.

Bent Lumholt har sammen med organist Anne- Dorte Birk og kirkesanger Klavs Erck sammensat et fint program med musikindslag og fællessang.

Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset.

Velmødt til alle.

Med venlig hilsen Anne-Dorthe Birk, Klavs Erck og Bent Lumholt

**Børne-kirkekor for Fjellerup og Glesborg kirker**

OPLEV GLÆDEN VED AT SYNGE OG TJEN LIDT EKSTRA LOMMEPENGE...

Kom og vær med i borne-kirkekoret ved Fjellerup og Glesborg kirker

Sted: Glesborg sognehus.

Hvornår: Oplyses af korleder organist Anne Dorte Birk på 86 376202. Se ligeledes opslag i avisen

Alle er velkommen. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med, blot du kan lide at synge.

Velmødt

Med venlig hilsen Fjellerup-Glesborg menighedsråd og Anne Dorte Birk

### **Salmesangmaraton**

Vi synger videre på trods af, at undertegnede præster har fået nyt embede

Programmet ser således ud:

- Torsdag d. 26. Juni: Fjellerup præstegård: Bent Lumholt og Elisabeth R. Hammer. Der gennemgås salmerne 150-180
- Torsdag d.28.August: Gjerrild præstegård: Bernard Kiel, Bent Lumholt og eventuelt ny præst i Gjerrild. Der gennemgås 180-210
- Torsdag d. 25.September: Fjellerup præstegård: Jens Førgaard og nye præster i Gjerrild og Fjellerup. Der gennemgås 210-240
- Torsdag d. 30.Oktober: Gjerrild præstegård: Nye præster. Der gennemgås 240- 270
- Torsdag d. 27.11: Fjellerup præstegård: Nye præster: Der gennemgås 270-300

Vi siger tak for de gode aftener som vi har haft sammen. Det har været meget berigende.

Vi ønsker jer al held og lykke med "løbet" fremover.

Maratons-hilsner Karen Marianne Kristensen og Elisabeth Rokkjær Hammer

### **Konfirmander 2008/9**

Da der kommer en ny præst i Fjellerup-Glesborg pastorat vil denne præst selvfølgelig komme til at undervise og konfirmere konfirmanderne i disse sogne. Da det er i skrivende stund er usikkert, hvornår den nye præst ansættes, ved vi endnu ikke hvornår undervisningen begynder.

Men det ligger fast, at konfirmanderne fra Fjellerup og Glesborg samles på ét hold, da de nu skal gå sammen på Ørum skole. Men de bliver selvfølgelig konfirmeret i den kirke, de selv ønsker.

Konfirmationsdatoerne er:

- Fjellerup kirke d. 26. april 2009 kl. 10.00
- Glesborg kirke d. 3. maj 2009 kl. 10.00

Med venlig hilsen og held og lykke med konfirmationstiden.

Elisabeth R. Hammer

**Mini-konfirmand i Glesborg**

Alle 3. klasser inviteres traditionen tro til mini-konfirmandundervisning i efteråret.

Nærmere information kommer når den nye præst er valgt.

Velmødt til alle søde 3. Klasser.

Mini-konfirmandhilsner Glesborg menighedsråd