

ture, sport, IT, legedage, strandture etc., fordi det er sjovt, og fordi det fastholder børns og unges interesse for det kirkelige.

Vi mennesker er nu og en gang de mennesker, vi er, i storhed og fald, i lyst og nød, fest og farver. Der vil I også møde mig. Er der noget bedre end at skabe kontakt, liv og glæde mellem mennesker i alle aldre, kirke og samfund. Så lige en lille opfordring: Lad os styrke det vi har og skabe nye aktiviteter sammen så mennesker af i dag får øjnene op for alle de spændende tilbud og muligheder, der ligger i kirken og sognearbejdet.

Jeg glæder mig altid over at komme rundt i sognet: privatbesøg, dagpleje, børnehave, missionshuse, kulturelle og sociale foreninger, bibelkredse, IMU, spejder-, ungdoms- og ældreklubber.

I en kendt TV serie lød den lidet flatterende bemærkning om en præst: "Han kan i det hele taget bedst lide at høre sig selv tale." Lad mig ydmygt stille jer i udsigt, at mine bestræbelser går på ikke at lide denne skæbne. Så for at gøre en lang historie kort: For mig ligger guldet i at kunne le og græde sammen i en kirke, der altid byder velkommen og aldrig lader nogen gå tomhændet bort - som det står skrevet, vi skal være medarbejdere på hinandens glæde!

I kan forvente at jeg lytter og gerne vil være der for jer, jeg håber, I vil gøre det samme for mig.

Med venlig hilsen
Michael H. Pilgaard
Åbyhøj, 31. juli 2008

Indsættelen af Michael H. Pilgaard sker søndag den 7. sept. kl. 9.00 i Glesborg og kl. 10.30 i Fjellerup.



Menighedsrådsvalget 2008

Hvert fjerde år skal der vælges medlemmer til landets ca. 2200 menighedsråd. Selve valgdagen er fastsat til tirsdag d. 11. november.

I den forbindelse vil der både i Fjellerup og Glesborg sogne være et orienterings- og opstillingsmøde, datoen for dette møde er ikke fastsat på nuværende tidspunkt, men der vil blive annonceret i de lokale aviser i løbet af august / september måned.

Som noget nyt skal der være et medlem mindre i begge menighedsrådene. Så der skal vælges 5 og ikke, som tidligere 6 medlemmer.

Lidt om arbejdet i et menighedsråd

Der er mange forskellige og spændende opgaver i et menighedsråd bl.a.

- Det administrative
- Ansættelse af personale
- Opsyn med kirkebygninger og kirkegården
- Planlægning af forskellige arrangementer bl.a. kirkekoncerter, sogneaftner m.m.

At medvirke til den kristne menigheds liv og vækst, som i øvrigt fremgår af menighedsrådsløftet.



Er kirken bare for sjov?

DIT VALG! MENIGHEDSRÅDSVALG 2008

Arbejdet i menighedsrådet er frivilligt og ulønnet.

På orienteringsmødet vil vi komme nærmere ind på de forskellige arbejdsopgaver. – Hvor alle er hjertelig velkommen.

Tid og sted for mødet vil for begge sogne fremgå af annoncen i de lokale aviser.

Med venlig hilsen
Fjellerup og
Glesborg Menighedsråd

Livshavet

(melodi: En sømand har sin enegang)

Her er din båd, dér er det hav,
enhver må sejle på.
Du ved, du sejler mod din grav,
men lad blot ank' ret gå!
For sejles må der, ved du godt
i magsvejr og orkan.
Snart er det blidt, snart bli'r det råt
på livets ocean.

Hvad er vort liv – en blind sejlads,
som aldrig når en havn?
Vil stormen slå vort skib i kvas,
så vi i dybets favn
skal finde enden på en færd,
der ikke blev så lang
og tilmed fyldt med stort besvær
og bitter enegang?

Er vi måske kun skum på vand,
et meningsløst produkt?
Er Skaberen en kold tyran,
hvis kræfter kun bli'r brugt
på stumme stjerners himmelgang

og åndløst, dyrisk liv,
der grådigt går sin skæve gang
kun til hans tidsfordriv?

Nej, tværtimod! – Din båd bli'r
fulgt
på Himlens radarskærm.
Det sker (omend det sker gedulgt),
Gud af sin englesværm
udsender én som redningsmand,
når du er stødt på skær,
for han er den, som aldrig kan
la' vær' at ha' dig kær.

Du blinde sømand, sejl blot trygt,
din kurs er kærligt lagt,
og stol på Gud, vær uden frygt,
han har alt i sin magt!
- Selv døden, som vi gruer for,
er kun næstsidste stop.
I Jesu Kristi navn vi tror,
vi atter skal stå op.

Bent Lumholt

En gamling takker af

Ved udløbet af august trækker jeg mig med et sirligt buk tilbage som præst i disse udmærkede sogne og genindtræder i den stilfærdige pensionisttilværelse, som er en snart firsårig beskåret.

Det er anden gang, jeg vikarierer i Fjellerup-Glesborg, og jeg må tilstå, at det er med vemod, jeg nu takker af. For jeg er kommet til at holde af at gøre præstearbejde her.

Stor tak til menighedsrådene og til de kirkeligt ansatte – og ikke mindst til de mennesker, som jeg har mødt ved gudstjenester og kirkelige handlinger!

Med venlig hilsen
Bent Lumholt

Børne-kirkekor for Fjellerup og Glesborg kirker

Oplev glæden ved at synge og tjen lidt ekstra lommepenge...

Kom og vær med i børne-kirkekoeret ved Fjellerup og Glesborg kirker.

Sted: Glesborg sognehus

Hvornår: Oplyses af korleder, organist Anne-Dorte Birk på tlf. 86376202. Se ligeledes opslag i avisen.

Alle er velkommen. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med, blot du kan lide at synge. Vel mødt!

Med venlig hilsen

Fjellerup-Glesborg menighedsråd og Anne-Dorte Birk

Konfirmander 2008/9

Da der kommer en ny præst i Fjellerup-Glesborg pastorat, vil denne præst selvfølgelig komme til at undervise og konfirmere konfirmanderne i disse sogne. Da det i skrivende stund er usikkert, hvornår den nye præst ansættes, ved vi endnu ikke, hvornår undervisningen begynder.

Men det ligger fast, at konfirmanderne fra Fjellerup og Glesborg samles på ét hold, da de nu skal gå sammen på Ørum skole. Men de bliver selvfølgelig konfirmeret i den kirke, de selv ønsker.

Konfirmationsdatoerne er:

Fjellerup kirke d. 26. april 2009 kl. 10.00

Glesborg kirke d. 3. maj 2009 kl. 10.00.

SALMESANGSMARATHON

Vi synger trøstigt videre (præster kommer og går, men salmebogen består).

Torsdag d. 25. september: Fjellerup præstegård: Jens Førgaard og nye præster i Gjerrild og Fjellerup. Der gennemgås 210-240.

Torsdag d. 30. oktober: Gjerrild præstegård: Nye præster. Der gennemgås 240-270.

Torsdag d. 27. november: Fjellerup præstegård: Nye præster. Der gennemgås 270-300.

Mini-konfirmand i Glesborg

Alle 3. klasser inviteres traditionen tro til mini-konfirmandundervisning i efteråret.

Nærmere information kommer, når den nye præst er indsat.

Vel mødt til alle søde 3. klasser!

Mini-konfirmandhilsner

Glesborg menighedsråd

KFUM og KFUK i Glesborg:

Myretuen for alle børn i 1.-2. og 3. klasse, fra kl. 19.00 til kl. 20.30 hver onsdag i KFUM og K-huset.

Kontaktperson: Anne Pedersen, tlf. 86 38 71 30.

K-Klubben for alle børn i 4.-5.-6. og 7. klasse, fra kl. 19.00 til 20.15 hver onsdag i KFUM og K-huset.

Kontaktperson: Søren Bo Andersen, tlf. 86 38 74 70.

Klub halv ni er ca. hver anden fredag for alle voksne fra 17 år, fra kl. 19.30 i privat hjem.

Kontaktperson: Per Pedersen, tlf. 86 38 10 49.

Gudstjenester

7. september

14. 9.00 Kirkekaffe

21. 10.30

28. 9.00

5. oktober 10.30 Høstgudstj.

12. 9.00

19. 10.30

26. 9.00 JK

2. november 10.30

9. 9.00

16. 10.30

23. 9.00

30. 10.30

Fjellerup

Glesborg

9.00

10.30

9.00

10.30 Høstgudstj.

9.00

10.30

9.00 Kirkekaffe

ingen

9.00

10.30

9.00

10.30

9.00

Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Alle, der ikke selv kan befordre sig til kirke, er velkommen til at bestille Oles Taxa. Man skal blot ringe til Oles Taxa inden søndag morgen kl. 8.00, på telefon 86 38 72 52.

– *Tilbudet er gratis.*

Sognepræst Michael Pilgaard træffes enten i præstegården eller pr. tlf. 86 31 70 35, mobil 23 46 97 10, e-mail: hauer11@gmail.com

Mandag er sognepræstens fridag.

Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. E-mail: 8160@sogn.dk

Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. E-mail: 8159@sogn.dk

Graver:

Glesborg: Brian Pape, tlf. 25 33 73 41. Træffes enten pr. telefon eller på kirkegården tirsdag - fredag.

Fjellerup: Pernille Munk, Møllestien 1. Træffes tirsdag - fredag på kirkegården eller på tlf. 86 31 74 40 kl. 12.00 - 12.30.

Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86 25 56 18.

Organist: Anne-Dorthe Birk, tlf. 86 37 62 02.

KIRKEBLAD

1/9 – 30/11 2008



Glesborg



Fjellerup

Præsentation og hilsen fra Michael H. Pilgaard

Dav, jeg hedder Michael Jeg er 38 år og fra Århus, hvor opvæksten i et kristent miljø med sport, kultur, kirke- og menighedsliv førte til mit valg af præstegemingen.

Trods jeg for nyligt er separeret fra ægteskab med 2 børn: Andreas (12) og Jonathan (15), ser jeg børnene regelmæssigt.

Siden 1998 har jeg haft en række vikarpræstestillinger i Jylland og stillingsbetegnelserne har ændret farve fra tid til anden: pædagog-medhjælper, IT konsulent og SOSU hjælper. De spændende erfaringer har jeg altid med mig bl.a. i studiekredse og kirkens børnearbejde, som virkelig interesserer mig.

Jeg er kirkelig farveblind og ser vores kirkelige lutherske tradition som et godt fundament for forkyndelse

og diskussion: Den levende kirke, hvor man ikke er bange for at have sin mening, og man kan deltage på lige fod med andre.

Jeg har gennem alle årene haft nær kontakt med miljøer, der er helt fremmed over for kirken. Her har jeg opdaget, at der ofte er langt større åbenhed over for religiøse spørgsmål, end man umiddelbart skulle tro, blot man forstår at lytte sig ind til det, mennesker har på hjerte.

Der er en rig verden i Bibelen, og jeg synes, det er utroligt spændende at formidle den til vor tids mennesker. Gudstjenesten, og de kirkelige handlinger knytter os sammen, og dette fællesskab er værd at udbygge. I forlængelse af gudstjenester og særgudstjenester anvender jeg lejr-