

Glesborg



Fjellerup

Ved efterårstide

Så gik den sommer, og nu kan vi sige goddag til efteråret, og det har sandelig også sine skønne sider. Forfatteren Alex Garff giver udtryk for det, når han digter: ”Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide.” Og rundt omkring i vore haver kan vi samle den frugt ind, der er vokset og modnet i sommerens løb. Således er efteråret den tid på året, hvor vi høster de afgrøder, der skal give os føden, når vinterens mørke og kulde kommer over os.

Vi tænker måske ikke så meget på det mere, vi der lever i et højt industrialiseret samfund, men for mange mennesker i den tredje verden er høstens størrelse et spørgsmål om liv og død. De gamle var overbevist om, at Gud havde givet os årstidernes vekslende

og derfor rettede de deres bøn og tak til Gud. Det har digteren Chr. Richardt formuleret smukt i en høstsalm:

*Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,*

Og så fortsætter han med en bøn:

*Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!*

Bønnen om Guds velsignelse over årets grøde gik hånd i hånd med en vilje til ikke at glemme de fattige og nødlidende. Denne omsorg har fået konkret udtryk i høstofferet.

Denne gamle skik har vi heldigvis bevaret i vores høstgudstjeneste, som vi vil fejre i Fjellerup og Glesborg kirker i løbet af september måned. Her vil vi samles for at takke for årets afgrøde og for at bede om Guds velsignelse over

den og over vort liv. Og så minder årets gang med sæd og høst os om, at også vi er sået som frø ind i Guds rige. Det skete, da vi blev døbt.

Så bliver vores tak da også en tak for dåbens gave og en bøn om, at Guds vil lade den vokse og bære frugt, så også vi må høstes ind i hans rige, når han kommer for at samle os hos sig. Grundtvig har meget stærkt formuleret denne sammenhæng mellem den jordiske og himmelske høst, når han skriver:

*For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!*

Michael H. Pilgaard

Kirkebladets fremtid

Dette nummer vil være det næstsidste kirkeblad. Ikke at forstå således at vi ikke fremover vil have et kirkeblad, blot går vi over til en side i Grenaa Bladet, dermed sikrer vi en mere opdateret orientering, med bl.a. opdateret gudstjenesteliste hver anden måned. Ligeledes planlægger vi en række nye tiltag, så går du rundt med en lille skribent i maven, så send blot trykt indlæg ind.

Hvem er de egentlig, dem der sidder i menighedsrådet

I hvert kirkeblad vil to medlemmer præsentere sig (kort, men godt...)

Kontaktpersonen i Fjellerup:

Jeg hedder Ane Pilgaard
Jeg er 44 år. Jeg er rengøringsas-

sistent på Glesborg skole.

Jeg er gift med sognets præst Michael, og bor derfor i præstegården, Fjellerup Bygade 28. Vi har en dejlig datter Clara på 9 år, der går i skole i Ørum.

Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 2008, hvor jeg arbejder som kontaktperson. Jeg lægger vægt på at sikre gode forhold for alle de dygtige medarbejdere i kirken. For mig er kirken et levende sted med plads til alle mennesker og derfor valgte jeg at indtræde i menighedsrådet.

Kontaktpersonen i Glesborg

Jeg hedder Gunhild Odgaard. Min mand, Jens Kristian, og jeg flyttede til Djursland i 1997, og vi er utrolig glade for at bo her. Vi har 3 voksne børn og 8 børnebørn.

Jeg har været i menighedsrådet siden 2004, hvor jeg gik på efterløn som graver ved Glesborg Kirke. Det er spændende og vi har bl.a. arbejdet med etablering af sognehus og renovering af kapel, hvorved vi også fik plads til et handicaptoilet. Vi har været igennem en præsteansættelse, og for tiden arbejder vi på at få et større og bedre orgel i Glesborg Kirke. Jeg har i samme periode haft den store fornøjelse at være medhjælper ved ”minikonfirmanderne”.

Efter sidste menighedsrådsvalg er jeg blevet kontaktperson for personalet. Det er et spændende og dejligt hverv, da vi har nogle rigtig dygtige og engagerede medarbejdere

En særlig tak til vores gravermedhjælper

Vores gravermedhjælper siden 2003 Leif Andersen, har valgt at søge nye græsgange efter flere års tro tjeneste. Herfra skal lyde en stor tak for engagement og trofast tjeneste gennem alle årene. Med håbet om alt godt i årene fremover

*Sognepræst Michael H. Pilgaard
på hele sognets vegne*



En nyt orgel i Glesborg kirke

Siden mandag d. 10. august, bliver der installeret et nyt orgel i kirken. Desværre indebærer det en frakobling af det gamle og vi er nødt til at anvende klaver i kirken, men vi håber på alles forståelse i de 3 uger det vil tage.

*Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Glesborg*

Sognearrangementer

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel

kommer til Glesborg kirke, lørdag den 19. september 2009, kl. 14.00.

Se mere om koret på www.fangekoret.dk

Øvrige Sogneaftenarrangementer: se vedlagte folder.

*Med Venlig Hilsen
Menighedsrådene i
Rimsø-Kastbjerg
og Fjellerup – Glesborg.*

Sognets hjemmeside

Som noget nyt har sogne Fjellerup og Glesborg fået lavet en hjemmeside www.fjellerup-glesborg.dk. Hvor man bl.a. kan finde følgende:

Kirkebladet, Gudstjeneste tider. Årets konfirmander. Navne og adresser på ansatte og menighedsråd. Link til andre kirkelige sider. Hvad gør jeg ved livets store mærkedage? (fødsel, dåb, bryllup, dødsfald, mm)

Det er også muligt at skrive til et af menighedsrådene eller sognepræsten.

Man går ind på det link, som hedder "kontakt og adresser" og udfylder web-formularen.

*Med venlig hilsen
Menighedsrådene i
Fjellerup og Glesborg*



Salmebogsmaraton

Vi synger trøstigt videre (præster går og kommer men salmebogen består)

Hver gang fra kl. 19.00-21.15. Spørgsmål om arrangementerne må gerne rettes til sognepræsterne Eva Andersen, tlf: 86384015 og Michael H. Pilgaard tlf, 86317035.

Torsdag d. 29. oktober: Gjer-rild præstegård. Der gennemgås 396-424.

Torsdag d. 19. november: Fjellerup præstegård. Der gennemgås 425-455.

Konfirmationsforberedelse for Fjellerup, Glesborg og Djurslandsskolens konfirmander

Introgudstjenester:

I forbindelse med højmessen kl. 10.30 vil der være intro gudstjeneste for konfirmanderne i kirken, hvorefter vi samles i sognehuset/konfirmandstuen til orienteringsmøde, med forfriskninger. Her vil forløb og selve konfirmationen blive gennemgået og der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag.

For Glesborg konfirmander:

Søndag den 23. august, i Glesborg kirke, kl. 10.30

For Fjellerup konfirmander:

Søndag den 30. august, i Fjellerup kirke, kl. 10.30

For Djurslandsskolens konfirmander:

Søndag den 6. september, i Glesborg kirke, kl. 10.30

Konfirmationsundervisningen for Fjellerup og Glesborg begynder således:

Konfirmanderne undervises samlet. Den første gang samles vi i Ørum Sognegård, **torsdag den 10. september fra 8.00 til 9.30** sammen med præster og konfirmander fra Ørum-Ginnerup, Stenvad, Rimsø-Kastbjerg, Gjerrild-Hemmed og Bønnerup til fælles introdag.

Her vil der blive uddelt en samlet undervisningsplan. Der vil være gange hvor alle er samlet en hel dag, og man således ikke skal i skole den dag. Andre gange vil

konfirmanderne bliver delt op, således at konfirmander fra Fjellerup-Glesborg og Gjerrild-Hemmed og Bønnerup er sammen på skift i de forskellige sogne, der vil de dage blive sørget for transport med bus fra Ørum skole og tilbage til skolen igen.

Konfirmationsundervisningen for Djurslandsskole konfirmander begynder således:

Den første gang samles vi i Fjellerup Konfirmandstue til lidt mund- og halsgodt. Første gang er **tirsdagsholdet, der møder den 15. september, kl. 11 til 12**. Det andet hold **onsdagsholdet møder 16. september, kl. 10-11**. Mens vi hygger og lærer hinanden at kende vil vi høre lidt om hvad forløbet vil gå ud på. Undervisningen fremover vil foregå i Fjellerup konfirmandstue med besøg i både Fjellerup og Glesborg kirke, samt udflugter. Selve konfirmationen vil foregå i Glesborg kirke.

Konfirmationer i Fjellerup og Glesborg kirker, forår 2010

Fremover vil konfirmationer blive holdt således:

Fjellerup:

altid den sidste søndag i april.

Glesborg:

altid den første søndag i maj.

Djurslandsskolen:

altid den anden søndag i maj.

Klokkeslæt er altid 10.00.

Varighed varierer efter antal konfirmander men 1 time minimum

med op til 15 minutter ekstra tid, skal man nok regne med.

Bemærk: Der sneg sig en fejl ind i forrige kirkeblad under datoen for konfirmation i Fjellerup: der stod 30. april, **den rigtige dato er: 25. april**

Konfirmationerne vil blive afholdt på således:

Fjellerup konfirmander

25. april, i Fjellerup kirke kl. 10.00

Glesborg konfirmander

2. maj, i Glesborg kirke kl. 10.00

Djurslandsskolen konfirmander

9. maj, i Fjellerup kirke kl. 10.00

Vel mødt til en festdag,

I vil glædes over resten af livet.

Michael H. Pilgaard

Mini-konfirmander i Glesborg

Børn i 3. klasse inviteres til mini-konfirmand undervisning

Vær opmærksom på at der også er mini-konfirmandundervisning i Gjerrild, for de børn, der hører til Gjerrild.

Hvad vil det sige at være mini-konfirmand: Gennem fortælling, leg, drama og sang oplever mini'erne hvad kristendommens budskaber er.

Vi mødes hver onsdag eftermiddag. Børnene bliver hentet på skolen kl. 13.15 af Nørager taxa og mig. Når vi er færdige kl. 15.00 bliver børnene kørt hjem til deres bopæl af Nørager taxa.

Vi begynder altid med boller, frugt og saftvand og slutter med kage. Derefter går vi på opdagelse i kirken, hører spændende fortællinger, leger, har dagens tema og laver en kreativ aktivitet i denne forbindelse og slutter med en sang. Oversigt over forløbet vil følge.

Mini- konfirmand undervisningen begynder torsdag d. 9. september og slutter 2. søndag i advent d. 6. december med en festlig familiegudstjeneste kl. 14.00 (frivilligt naturligvis). Nærmere information vil følge.

Man behøver ikke at være døbt for at deltage og man kan være med et par gange for at ”snuse” til det. Børnene er altid velkommen til at tage forældre, bedsteforældre og andre med. Det er gratis at deltage

TILMELDING

Fristen udløb tirsdag den 1. september, MEN man kan godt hoppe på, hvis man ikke nåede det, enten på papir eller email til mipi@km.dk Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe på 86317035 eller på email mipi@km.dk

Vel mødt til nogle sjove timer

Michael H. Pilgaard

Høstgudstjeneste

Vær med til at fejre høsten og glæden over livet

Søndag d. 20. september i Fjellerup, og den 27. september i Glesborg holder vi festlig høstgudstjeneste for hele familien og alle aldre

i kirken kl. 10.30. Vi begynder med at alle børn, der har lyst bærer frugt og grønt ind i kirken og lægger det på høstbordet. Årets konfirmander og børnekirkekoret vil medvirke med indslag.

Efter gudstjenesten er der sodavand/kaffe og kage og auktion over det medbragte ”grønt” i konfirmandstuen. Beløbet fra auktionen går til mennesker, hvor livets frugt er blevet sur eller høsten skidt.

*Frugtbare hilsner fra
menighedsrådet
og Michael H. Pilgaard*

Alle helgen

Vær med til at mindes de døde

Søndag d. 1. november, kl. 10.30 i Fjellerup, og kl. 16.00 i Glesborg holder vi Alle helgens gudstjeneste. Efter prædikenen vil navnene på de mennesker, der er døde i sognene, bisat eller begravet fra Fjellerup eller Glesborg kirke blive læst op. Der er mulighed for at købe lys i våbenhuset til at sætte på gravene.

Præsten holder ferie

Jeg holder ferie fra og med 11. oktober til og med 19. oktober. I det tidsrum varetages embedet af min kollega, sognepræst Jens Korsager, Ørum. Han er at træffe på tlf. nr.: 86 381085.

Efterårssang

Traditionen tro holder vi efterårssang i løbet af efteråret. Tid og sted

vil blive annonceret i bladene.

Venlig hilsen

Klavs Erck og Anne Dorthe Birk

Børne-kirkekor for børn i alle aldre

Vi søger friske børn til Børne-kirkekoret. Så kom og oplev nogle lærerige og sjove sangtimer.

Der udbetales god løn for medvirken ved gudstjenester, og et lille beløb ved prøverne.

Forudsætninger: Ingen, andet end lysten til at synge.

Vil du vide mere, så ring gerne til organist og korleder Anne Dorte Birk på 86376202

Vi glæder os til at se nye såvel som gamle sangere.

Venlig hilsen

Michael H. Pilgaard

KFUM og KFUK i Glesborg

Myretuen for alle børn i 1.-2. og 3. klasse, fra kl. 19.00 til kl. 20.30 hver onsdag i KFUM og K-huset. Kontaktperson: Anne Pedersen, tlf. 86387130.

K-Klubben for alle børn i 4.-5.-6. og 7. klasse, fra kl. 19.00 til kl. 21.15 hver onsdag i KFUM og K-huset. Kontaktperson: Søren Bo, tlf. 86387470.

Klub halv ni er ca. hver anden fredag for alle voksne fra 17 år, fra kl. 19.30 i private hjem. Kontaktperson: Per Pedersen, tlf. 86381049.

Et lille minde digt

Fra tid til anden vil der være et lille indlæg i bladet: en tanke, en fortælling, et digt, et citat, lille anekdote, et vers, en sang, en strøtanke om livet eller troen i almindelighed.

Alle er velkomne til at indsende et indlæg. Denne gang er det et digt af Lene Erck:

Minder: den 2 april 1997

Vinden rusker og suser –
der blæser støv og visnede blade af træerne

Jeg dækker mit ansigt – går rask afsted
tankerne går gennem mit hoved
et blad rammer hårdt mit ansigt

Bladet er et tegn på at det blir vinter
som træet er nøgent nu
som har haft bladet på sine grene
står der og samler kræfter til foråre.

Der kommer nye knopper der bliver mange
ikke kun til et grønt blad
og til sommer vil træet stå i fuldt flor

Minderne er som vinter – forår - sommer – efterår
det blegner og bliver næsten til støv med tiden
men sjæl og krop gemmer
og kan opleve endnu mere
og samler kraft og ressource som en slags vinter

Minderne er glæde – sorg – tab
gråd og smerte
de er med til at gi' livet videre
til børn og børnebørn
de skal til at forstå
at leve livet

Jeg har meget at glæde mig over
Jeg går videre og tænker
jeg har lyst til at møde livet med et varmt smil
og jeg kan høre vinden
hviskende og samtykkende
det er ved at blive forår



Gudstjenester	<i>Fjellerup</i>	<i>Glesborg</i>
September		
13. 14. s.e. trinitatis	9.00	10.30
20. 15. s.e. trinitatis	10.30 ***	9.00 !
27. 16. s.e. trinitatis	ingen	10.30 ***
Oktober		
4. 17. s.e. trinitatis	10.30	9.00
11. 18. s.e. trinitatis	9.00 JK	ingen
18. 19. s.e. trinitatis	ingen	9.00 JK
25. 20. s.e. trinitatis	10.30	9.00
November		
1. Alle helgen	10.30 ****	16.00 ****
8. 22. s.e. trinitatis	9.00	10.30
15. 23. s.e. trinitatis	10.30	9.00
22. sidste s. i kirkeåret	ingen	10.30
29. 1. s. i advent	9.00 JK	ingen
December		
6. 2. s. i advent	9.00	14.00 *

JK: Jens Korsager

**) familiegudstjeneste*

***) familiegudstjeneste m. Lucia*

****) høstgudstjeneste*

*****) Alle helgen gudstjeneste*

!) Kirkekaffe i våbenhuset

Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Alle der ikke selv kan befordre sig til kirke er velkommen til at bestille Nørager Taxa på tlf.: 86 486560. Man skal blot ringe **dagen før** til Nørager Taxa, og ikke som tidligere først inden søndag morgen kl. 8.00. – **tilbuddet er gratis**. Der opfordres til at man benytter kirkebilen de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Den er jo ganske gratis.

Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135 og email: mipi@km.dk.

Mandag er præstens fridag.

Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. email: 8159@sogn.dk

Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. email: 8160@sogn.dk

Graver:

Glesborg: Brian Pappe, tlf. 25337341. Træffes enten pr. telefon eller på kirkegården tirsdag-fredag.

Fjellerup: Pernille Munk. Træffes tirsdag-fredag på kirkegården eller på tlf. 86317440 kl. 12-12.30.

Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86255618.

Organist: Anne Dorte Birk, tlf. 86376202.